

Skottlands Resan 11 september 2015

Dag 1

Per-Anders Ahlgren (Reseledare), Benny Sjösten o Majvi A Sjösten startade Resan med tåg från Växjö till Kastrup Köpenhamn.

Sedan vidare med flyg till **Edinburgh Airport**, där åkte vi buss in till **Edinburgh**.

Vi hade bokat rum på **hotel Ibis i Edinburgh** ett väldigt bra Hotel som vi varmt kan rekommendera. På vägen till hotellet stannade vi till och beställde in en Afternoon Tea på **The Carlton**, Det kan man kalla afternoon tea.



Mätta och goda checkade vi in på hotellet, när vi kände oss utvilade, så gick vi till **Whiski bar** och åt en god middag. Även några goda öl o Whisky rann ner,



innan vi gick tillbaka till hotellet och sa god natt.

Dag 2

Startade morgonen med Scotts Frukost inkl Haggis, skulle kunna kallas Scotland's nationalrätt. Det påminner om pölsa, men är malda inälvor av får blandat med bl a havregryn och lök. Blandningen packeteras traditionellt i fårets magsäck, men nu mera använder man ofta korvskinn. Haggis varken ser eller verkar så aptitligt, men smaken är kryddig, det var otroligt gott.

Vi gick till Waterloo Place där vi åkte buss till Destilleribesök hos Glenkinchie det var



ett utmärkt trevligt Destilleribesök. Efter provning var det buss tillbaka, och en kort promenad till Scottish National Gallery.



Där hade vi en trevlig stund att titta runt på all kultur och Sevärdigheter, sedan var det dax för Lunch den intog tog vi på

Contini i Scottish National Gallery, det var utsökt god. Mätta o goda så gick vi till **The Scotch Whisky Experience**, och gick på the Golden Tour det var otroligt bra enligt min mening, provningen var perfekt den bästa Guidningen jag har varit på, utställningen var strålande. Är ni där så besök gärna detta.



Senare på eftermiddagen så anländer Per Boström till Middagen som vi intog på **Whiski room**.



Där Majvi återigen beställde Whiskey sour, ibland gick det bra, men ofta så visste dom inte vad det var.

Dag 3

Scottis Frukost och utcheckning från hotellet.

Vidare med Buss från Edingburgh Buss Station Stance1. Till Glasgow Buchanan.

Och ett stopp på en trevlig pub där vi intog en god öl. Tåg från Glasgow Central till Ardrossan Harbour. vidare med Färja Ardrossan till Campbeltown.



Vi checkade in på Boendet Grammar Lodge Guesthouse, ett av resans bästa boende.

Efter det så blev det middag på Royal Hotel. Trevligt ställe med god mat och god kunskap om whisky. Vi gick även förbi linda Mc Cartney Memorial Garden.

Dag 4

Startade vi som vanligt med en Scottis frukost, med d.iv så som haggins m.m.
Efter det gick vi till Springbank & Glengyle för en whisky tour,



Vi fick en utmärkt guidad provning och en av dom bästa whisky Springbank 18 år.
Efter detta var det dax för lunch, gick vi på ytterliga en provning. Denna gång blev det Glen Scotia Distillery, men guiden var inte intresserad av oss, Så det blev en snabb tur. men det kunde kvitta för den var otroligt dålig,



den gör vi inte om igen, efter var det dax för Buss från Campbeltown, till Kennagraigh och Färja till Port Askaig. Vi intog Middag på färjan som väl var. Vi anlände till Port Askaig och tog in på hotell, Dåligt Dåligt det sämsta hotellet vi någonsin har bott på. Tyvärr fanns inget annat Hotel att byta med. Det var bara att bita ihop Skit Skit här skall vi aldrig bo igen!!!

Dag 5

Scottis Frukost. därefter (liten bil färja) från Port Askaig, Till Feolin, Jura.
Buss från Feolin Craighouse till Jura. Där träffade vi trevligt folk på hotelet. Dom Ordnade kaffe till oss, även att det inte var öppet, det var trevligt.



Destilleribesök Jura Distillery som var bra och jag har letat efter **Jura Brocklin** sedan dess. Är det någon som har en sådan flaska så skulle jag kunna köpa den. Jag vet att den finns i USA, så jag får väl köpa den där, när vi kommer dit. efter det så blev det så tog vi Lunch och någon goa öl till det. Sedan tog Buss till baka från Jura till Feolin Craighouse, Färja från Feolin till Port Askaig vi hade en diskution med hotelchefen, men han var tom i huvudet....

Det kommer mera